



Voor G[e] van haar vader.
 Deze foto is genomen op 10 juni 1942.
 Het huisje staat te Hoogeveen in de
 Wolfsbosch aan het kanaal naar
 Hollandscheveld. Het werd gebouwd
 omstreeks 1860 en bewoond door je groot-
 ouders: Roelof Stoffers Post en Geesje
 Jans Stoffers, beiden in Hoogeveen be-
 graaven. Zij leefden daarin samen
 gelukkig en tevreden tot 16 januari 1914.
 Een paar jaar later ging het huisje in
 andere handen over en werd het in-
 en uitwendig wat veranderd (gemo-
 derniseerd) wat jammer is. Je groot-
 moeder overleed te Hoogeveen ten huize
 van je tante Aaltje, op 5 februari 1922,
 91 jaren oud.
 Je grootouders kregen zes kinderen van
 wie het eerste, een meisje, helaas heel jong
 is overleden. De andere 5 werden geboren
 in 1862, 1865, 1867, 1871 en 1874. Het
 waren Jantje, Aaltje, Stoffer, Jan en
 Roelof. Op de foto: Oom Stoffer en je
 vader. De anderen leven helaas niet
 meer. Zij allen mogen rusten in vrede.
 Ze zijn allen in Hoogeveen ter aarde
 besteld. Moge deze foto en dit schrijven
 je welgevallig zijn. Je Vader
 Wageningen 16 Juli 1942.

Voor G[e] van haar vader.
 Deze foto is genomen op 10 juni 1942
 Het huisje staat te Hoogeveen in de
 Wolfsbosch aan het kanaal naar
 Hollandscheveld. Het werd gebouwd
 omstreeks 1860 en bewoond door je grootouders
 Roelof Stoffers Post en Geesje
 Jans Stoffers, beiden in Hoogeveen begraven.
 Zij leefden daarin samen gelukkig en tevreden
 tot 16 januari 1914 toen stierf je grootvader, 82
 jaren oud.
 Een paar jaar later ging het het huisje in andere
 handen over en werd het in- en uitwendig
 veranderd (gemoderniseerd) wat jammer is.
 Je grootmoeder overleed te Hoogeveen ten huize
 van je tante Aaltje op 5 februari 1922, 91 jaren
 oud.
 Je grootouders kregen zes kinderen van wie het
 eerste, een meisje, helaas heel jong is overleden.
 De andere 5 werden geboren in 1862, 1865,
 1867, 1871 en 1874.
 Het waren Jantje, Aaltje, Stoffer, Jan en Roelof.
 Op de foto: Oom Stoffer en je vader. De anderen
 leven helaas niet meer. Zij allen mogen rusten in
 vrede. Ze zijn allen in Hoogeveen ter aarde
 besteld. Moge deze foto en dit schrijven je
 welgevallig zijn.

Je vader.

Wageningen 16 juli 1942